



Zes keer per jaar een BookBite, een hapje dat naar meer smaakt. Annerieke en Leanne bespreken waardevolle en handige uitgaven voor jongeren over godsdienst, vriendschap, seksualiteit, studeren en de maatschappij.

tekst **Leanne van Spronsen-Monster**

Je hebt net openbare belijdenis van het geloof afgelegd of denkt erover na om dit binnenkort te doen. Rondom belijdenis doen leven er veel vragen: 'Wat belijd ik nu eigenlijk?', 'Mag en kan ik wel belijdenis doen?' En 'Hoe kan ik mijn jawoord in de praktijk nakomen?'

## BookBite

# BIDDEND BELIJDEN

Over belijdenis doen en daarna

Ds. J. Joppe, **Biddend belijden**.  
Den Hertog, ISBN 978 90 331  
2449 5, 123 pagina's, € 12,90



## INHOUD

### Persoonlijk doorleven

**D**e Doop vraagt om geloof en bekering; belijdenis doen is het beamen van de Doop. Naar belijdeniscatechisatie gaan, betekent keuzes maken. Tegen de wereld en voor een leven met de Heere. Alleen uiterlijk toestemmen van de inhoud van de Bijbel is in wezen geen belijdenis doen. Het vraagt namelijk om een persoonlijke doorleving, waarbij Gods genade onmisbaar is. Wat kan belijdenis doen een strijd geven als je (nog) geen waar geloof hebt. Als belijdend lid ben je actief betrokken bij de kerkelijke gemeente. Je hebt ook een kerkelijk recht ontvangen om deel te nemen aan het Avondmaal. Mannelijke leden kunnen gekozen worden tot ambtsdrager. Belijden betekent door genade ook lijden en strijden. Maar eenmaal gaat het belijden dan over in eeuwige aanbidding. 'Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan'.

## OPBOUW

### Bij het begin

**D**e auteur begint bij het begin: je bent gedoopt. Je ouders hebben je, als het goed is, opgevoed tot Gods eer. Met welke reden ga je belijdeniscatechisatie volgen? Omdat het hoort of omdat je een verlangen hebt om de Naam van God in het openbaar te belijden? Ds. Joppe beantwoordt allerlei herkenbare vragen. Aan de vraag 'Mag ik belijdenis doen?' wijdt hij zelfs een heel hoofdstuk. Ook de aannemingsavond en de belijdenisdienst zelf komen uitgebreid aan de orde. Het boek besluit met hoe je als belijdend lidmaat een belijdend leven invult. Direct daaraan verbonden zijn de vragen of er een aangaan mag zijn tot het Heilig Avondmaal.

## WAARDERING

### Herkenbaar

**D**e vragen die in het boekje aan de orde komen, zijn herkenbaar en confronterend. Over belijdenis doen, denken veel mensen 'te gemakkelijk'. Het vraagt om een waar geloof, benadrukt de schrijver daarom keer op keer. Geloofsvragen en praktische vragen worden helder en goed onderbouwd beantwoord vanuit de Bijbel. Een mooi belijdenisgeschenk, maar ook een aanrader voor hen die nog twijfelen of zij belijdenis kunnen en mogen doen.

**Belijden betekent door genade ook lijden en strijden. Maar eenmaal gaat het belijden dan over in eeuwige aanbidding**